

diyoruz. İşte bu ara planı aştıktan sonra varlıklar büyük vazife planının ilk kademelerine ulaşacaklar ve asıl tekâmüllerine başlayacaklar.

..

Bir insan idrakinin, insanlığa ait üst sınır çizgisine varabilmesi için geçirmesi gereken hayatların miktarı, bir sürü özgürlükler ve sınavlar yüzünden her ne kadar kesin olarak söylenemezse de bunun ortalama 500-700 bedenlenmeyle sınırlı olduğu bir olgudur. Bu rakamın kesin olarak söylenememesi de gayet doğaldır. Nitekim, düzgün ve planlı olmasına rağmen insanın bir tek hayatının bile yazgı zorunlulukları yüzünden ne kadar devam edeceğini kesin olarak ifade etmek mümkün değildir. Yine aynı sebeplerden dolayı insanların planlarını uygularken, ne zamanda hangi gelişim kademelerine ulaşacaklarını da çok öncelerden kestirmek olanaksızdır. Çünkü burada varlığın çabalarının -kendisine tanınmış bazı özgürlükler sonucunda- onun eline bırakılmasıyla, o çabaların yazgı planınca takdir edilecek sonuçlarının daima değişebilmesi bu olanaksızlığa sebep olmaktadır.

..

Dünya ötesindeki ve üst planlardaki zaman ölçüsünün dünya zamanına uymadığını ve bunların aralarında büyük farkların bulunduğunu söylemiştik. Gerçekten dünya yönetiminde vazifeli olan planın zaman ölçüsü ve idraki, dünyadaki basit zaman idrakiyle kıyaslanamaz. Örneğin, dünya üstü zaman ölçüsünün bizim ölçümüze göre bir saniyesi içine dünyada yüzyılların yetmediği uzun süreli işlerin hepsi sığabilir. Bunun çok basit ve kaba olmakla beraber insanlara bir sezgi verebilecek olan örneği rüyalarıdır. Aynı şekilde, özellikle boğulanların son saniyelerinde hayatlarının bütün aşamalarında en ince ayrıntısıyla yaşamaları da böyledir. Bununla beraber şu noktayı da asla unutmamak gerekir ki dünyaya özgü zaman idraki dünya için eksik, hatalı ve yetersiz değildir. Dünya zamanının dünya için değeri tam ve mükemmeldir. Yani dünyaya özgü zaman idraki dünya için,